

Playlist με τίτλο: οι απέθαντοι...

Δημιουργήθηκε από tasosaigaleo στις 20 Ιανουαρίου 2016

Περιγράφει: τραγούδια για λήσταρχους και κλέφτες

Ο Σωτήρχαινας :: Καρίπης Κ. - Παπασιδέρης Γ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2139

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1445>

Έβγα μανούλα να με ειδείς και να με καμαρώσεις,
το πως με πάει η Αρβανιτιά, άϊντε μάνα, η Αρβανιτιά!

Το πως με πάει η Αρβανιτιά και οι χωροφυλάκοι,
πάνε να με σκοτώσουν, άϊντε μάνα, σκοτώσουν!

(Γεια σου, Κώστα Γιαούζο!)

Κάψαν τη μάνα των Γιαγιάδων :: Ρούκουνας Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: GA-1811

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9599>

Ωρέ μια μάνα είχαν τα παιδιά, οι ξακουστοί Γιαγιάδες.

Ωρέ ήταν λεβέντισσα κι αυτή όπως και τα παιδιά της.

-Γειά σου Γιάννη Πολίτη!

Ωρέ δεν έφταιξε ποτέ αυτή κι άδικα την επιάσαν.

Ωρέ πετρέλαιο της ρίξανε και ζωντανή την κάψαν.

Ωρέ την ώρα που την καίγανε, φωνάζει τα παιδιά της,

-Καημένη Γιαγιάδαινα, άδικα που σε κάψανε!

ωρέ, για να την εγλιτώσουνε από τα βάσανά της.

-Γειά σου Σαμιωτάκι, να ζήσει ο Μαραθόκαμπος.

Οι Γιαγιάδες :: Ρούκουνας Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: DG-2107

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9658>

Στης Σάμος τα ψηλά βουνά, στου Κέρκι τα λημέρια εκεί ξεχείμαζε ο Γιαγιάς.

Είχε για τροφοδότη του έναν αξαδελφό του Κοκώνη τον ελέγανε.

Αυτός του έκανε γλυκά και τούβαλε φαρμάκι ένα πρωί του τάδωσε.

Εκεί που έπινε νερό να σβύση την φωτιά του έξαφνα πυροβολισμοί.

Άξαφνα πυροβολισμοί καρφώσαν την καρδιά του και ο Κοκκώνης φώναξε:

Κόφτε παιδιά την κεφαλή για το Βαθύ να πάμε την αμοιβή να πάρωμε.

Λαγιαρνί :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Ρούκουνας Κ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: DG-126

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4541>

Κλέφτες βγήκαν στα βουνά
για να κλέψουν άλογα
κι άλογα δε βρήκανε
τον τσοπάνο είδανε

Μας πήρανε το Λαγιαρνί
που είχε το χρυσό μαλλί
τ' ασημένιο το κουδούνι
μας το πήρανε και πάει
πάει, μανούλα μ' πάει

Έβγα βλάχα μ' στο βουνό
πο' 'χω λόγια να σου ειπώ
να το πεις τ' αφέντη σου
να του κάψεις την καρδιά

Σηκωθείτε βρε παιδιά
για να πάμ' όλοι μαζί
να βρούμε το Λαγιαρνί
που είχε το χρυσό μαλλί
να το φάμ' όλοι μαζί
τη μεγάλη μας Λαμπρή.